

# Bankje Wiebel



Als je lichaam het niet altijd doet,  
niet precies zoals het moet.

Dan kun je met wat hulp,  
toch heel veel dingen goed.

Bijou, Bud en Dex zijn op weg naar de Piratenbrug. Huppelend en zingend komen ze steeds dichterbij de bloemenhoek. Daar staat een bankje, vlak bij de Lange Slinger Sloop. 'Even snuffelen, het ruikt hier zo heerlijk en misschien is er nog wat lekkers gevallen,' zegt Bud.



Bijou ruikt ook aan het bankje snif... snuf. 'Hihihi, jullie kietelen mij met je natte kietelneuzen,' roept het bankje ineens. 'Oh, sorry, dat was niet de bedoeling,' antwoordt Bijou. 'Geef niet hoor, best wel grappig, dat gekietel. Ik ben Bankje Wiebel.' 'Bankje Wiebel, wat een aparte naam! Hij heet Bud, dat is onze lieve Dex en ik ben Bijou.'



Bud wil weten waarom het bankje 'Bankje Wiebel' heet.  
'Heel goed Bud, dat je dat durft te vragen. Ik heet Bankje Wiebel omdat ik maar drie poten heb en niet vier. Dus als er iemand op mij zit, dan wiebel ik.'



Bud en Bijou vinden het zielig. Maar het bankje doet zó vrolijk. Dex vindt Bankje Wiebel meteen leuk. Hij gaat op zijn 'schoot' zitten en zegt: 'Gezellig hé?'

'Vind je het niet erg onhandig dat je een poot mist?' vraagt Bijou voorzichtig.  
'Tja, het zou wel makkelijker zijn met vier poten. Dan sta ik steviger en ben ik minder snel moe. Maar ach, ik hoef hier alleen maar te staan voor iedereen die wil vitrusten op mij. Eigenlijk zie je niet zoveel verschil, drie of vier poten.'



'Wij hadden het niet eens gezien, toch Bud?' vraagt Bijou.  
'Ik wel hoor!' zegt Dex opletend! Bankje Wiebel vindt Dex grappig en geeft hem een dikke 'knipoog'.

'Maar het is volgens mij niet makkelijk hoor. Stel nou dat wij op één poot moeten lopen! Dat kan helemaal niet!' roept Bijou. 'Nou,' antwoordt het bankje, 'gaan jullie het maar eens proberen. Weet je wat we maken er een spel van.' Bud en Bijou doen erg hun best... het valt niet mee om op één poot te lopen. Dex heeft er niet zo'n zin in, hij blijft lekker knuffelen op de schoot van Bankje Wiebel.



Dan heeft Bud een slim idee. 'Kijk mij eens?' Hij leunt op een stok. Zo kan hij veel beter lopen. Nou ja lopen, het is meer strompelen. Strompel, strompel de strompel, maar het lukt wel! 'Geweldig bedacht van jou,' glimlacht Bijou. Bankje Wiebel moet lachen om de twee stuntelende dieren vrienden. 'Jullie hebben erg je best gedaan. En dat met die stok heb je goed bedacht, slimme Bud.'

Bud kijkt trots om zich heen. 'Ik vind het moeilijk zo op één poot. Ik ga weer gauw op twee poten staan.'



'En die stok... die zet ik onder jou, Bankje Wiebel. Kijk, als je moe wordt, heb je toch wat steun. Dan lijkt het net een vierde pootje!' Dex vindt het geweldig en fladdert met zijn poten van opwinding. 'Wat heerlijk, nu sta ik zoals het hoort. Wel met een hulppootje, maar ach... dat maakt niet uit.'



Bud, Bijou en Dex geven Bankje Wiebel een afscheidsknuffel-snuffel. 'Daaag lieve Bud, Bijou en Knuffel-Dex. Bedankt!' roept Bankje Wiebel hen na. 'Daaag lief Bankje.' Bud zegt niet meer Bankje Wiebel. 'Hij is nu gewoon Bankje,' zegt hij. tegen Bijou. 'Ja, je hebt helemaal gelijk, hij wiebelt nu niet meer.' Met een tevreden glimlach lopen de drie dieren vrienden verder.